

Besmet met het duivenvirus ?

Ter aanvulling van het artikel van Gregor Mathieu waarin gesproken wordt over het besmettelijke 'duivenvirus', drukken we hier een schrijven af dat we eind maart ontvingen. Het is een mooi verhaal over de eerste kennismaking met een duif als huisdier en haar aanhankelijkheid. Eigenlijk is het een zoektocht naar de eigenaar van een verdwaalde duif. Enkele weken later kregen we het vervolgverhaal van de speurtocht. Geniet mee van de bijzondere vertelstijl van een echte dierenvriend.

Geachte heer,

Een paar maanden geleden zag ik een verloren duif in mijn tuin! Ze sliep 's nachts op mijn vensterbank! Ik heb haar goed gevoed en een slaapplek gegeven in werkplaats op een hoge muurbank. Sindsdien zijn we goede vrienden geworden, ze laat zich gemakkelijk vastnemen! Iedere avond zit ze op mijn schouder om TV te kijken en ook terwijl ik viool speel !!! Ze is bijna zwart van kleur, een beetje blekere onderveren, heeft een 1cm grote rode krans om haar ogen en rode poten. Ze is groot en slank! Ze is ook geringd. Het ringnummer is CH320EEF908. De twee E's liggen "horizontaal gedraaid" boven elkaar met de openzijde naar boven, de 08 ook met de 0 onder en de 8 boven de 0 (ook platliggend)! De duif is waarschijnlijk geboren in 2008 (meldde me een Zwitser). Daar de ring CH vermeldt (Confederation Helvetia, Zwitserland) heb ik

contact opgenomen met verschillende Zwitserse "Taubenvereine". De enige gemeenschappelijke informatie die ik daaruit kreeg is dat het geen "rasduif noch postduif" is maar eerder een sierduif (Zier-taube) of "Farbentaube".

Daarop ben ik een nieuwe zoekactie gestart bij de verenigingen ivm Farbentauben enz.. Ik geraak echter niet verder! Iemand van het vakblad Tierwelt zal mijn foto publiceren met de duif terwijl ik viool speel !! Ik heb ook vastgesteld dat de duif geen lange afstandsvlieger is en het liever houdt bij korte vluchtjes van maximum een paar huizen ver! Ze kan ook meegedragen zijn met een internationale transportwagen die naar de firma Vandemoortele komen, hier vlakbij. Ook heb ik al in de buurt geïnformeerd naar mensen die speciale duiven houden! Doch er is niemand bekend! Als ik me mag veroorloven u het volgende te vragen zou ik u zeer verplicht zijn! Waar kan ik nog terecht om informeren naar de originele bezitter met het ringnummer? Kennen jullie iemand die kennis heeft van "duivennummers in Europa". Welke Belgische universiteit (diergeneeskunde) heeft de meeste kennis over duiven? Is er bv een prof bekend die specialist is in duiven?? Zijn er in België kwekers van speciale duiven (dus geen reisduiven)?

Veel dank op voorhand voor een antwoordje.
Franz Verscheure, Izegem

Intussen heb ik de oorspronkelijke kweker gevonden! Hij is van Michel Florée uit Frankrijk. Hij noemt de duif een "Roubaisien"! Hij had een tentoonstelling in Dotenijs waar hij de duif verkocht heeft aan "iemand". Waarschijnlijk zal het iemand uit mijn streek zijn daar dit soort duiven ('t is een duivin) waarschijnlijk niet ver weg vliegen! >> Ik moet eens navragen in de buurt! Er is een kweker in Meulebeke en Ingelmunster (buurdorpen). In ieder geval ben ik blij met de ontwikkeling; ik weet nu meer! Deze winter (januari) ontdekte ik de duif die buiten op een vensterbank in de kou overnachtte. Daar ik rijkelijk eten gaf voor de vogels bleef ze hier zitten! Ik kon ze 's avonds in het donker vastnemen en meenemen in huis waar ik ze op mijn schouder zette (op een klein handdoekje natuurlijk) en naar de TV keek! Ze bleef braafjes zitten genieten van de warmte! Achteraf plaatste ik haar (in het donker) op een hoog bankje in mijn schuurtje-garage! Zo kreeg ze haar vaste stek en als 't avond werd vloog ze er zelf heen! Zo nam ik haar in de hand en zette ze ook op mijn schouder toen in viool speelde (al mijn kinderen spelen ook viool!) Na enige weken kon ik haar zo maar door fluiten bij mij lokken en gewoon vastnemen (ze zat ook veel boven op mijn dak want er is een grote duivekweker op 30 m van hier!) Als ze wil "gepakt" worden zet ze zich op de grond of vensterbank met haar schouders een beetje "breed"! Op de duur verstond ik haar taal en fijn liefelijk "gepik" in mijn handen! Ze wil dan gestreeld worden!!

Bemerking: Ken je het liedje van "Blanse" (°1880) met zijn peird" van Willem Vermandere? Wel ik ben de oudste kleinzoon van Blanse, de oudste afstamming! We zijn nog altijd een sterke "clan-familie", houden van dieren en spelen muziek!

Veel dank nog!
"Sine columba, nulla vita!"

